

Een stap is 't maar
van wieg tot graf
voor ouden en voor jongen
gelukkig die
het leven af
hoe kort of lang
het God hem gaf
den beteren weg ingongen.

(G.G.)

+

Als trouwe dienaar van de Heer en zijn medemensens treed binnen in de vreugde van de Heer

DE HEER

LIBERT DE SUTTER

weduwnaar van Mevrouw Euphrasie DETAND,

hij zag het levenslicht te Opbrakel op 4 oktober 1895 en het eeuwige licht op 29 augustus 1980. Gesterkt door de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Een blij gezicht verspreid veel licht
een blij gemoed doet zoveel goed!
Vader is ter ziele gegaan, voorgoed, gerijpt
als de oogst en binnengehaald in Gods
eeuwig Vaderhuis.

In hem verliest zijn familie een gelukkig
bejaarde vader.

In hem verliest ons dorp een altijd goed-
geluimde man,

In hem verliest onze parochie een diep-
gelovig kristen.

Hij was een volksvriend, met een goed
hart, een vreugdezaaijer in alle eenvoud en
oprechtheid. Schalks en guldig ging hij door
het leven met als lijfspreuk: schept vreugde
in het leven. Het werk kan wachten... en
het levenslot was hem gunstig...

Zijn opgeruimd karakter, zijn vrolijke na-
tuur, zijn ongekunstelde levenslust, maakten

hem bekend, geacht en bemind onder het
volk waar hij geregeld mee omging.

Zijn vroomheid en geloof, die hij samen
beleefde met zijn ingoede, kranige en uit
edel hout gesneden echtgenote zorgden voor
een ideale kristelijke haard, een vruchtbare
voedingsbodem voor overtuigde kristen men-
sen, die Gods wegen gaan in zwoegend zor-
gen.

Zijn Godsvertrouwen en overgave aan Gods
voorzienigheid kwam ten volle aan het licht
tijdens zijn laatste levensjaren, geen klacht
of gemmer, trots en fier heeft hij alles
aanvaard, in volle overgave en met hartelijke
dank voor de prima verzorging die hij mocht
ontvangen thuis.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden, dank voor alles, voor uw genegen-
heid en toewijding waarmede ge mijn oude
dag hebt bekrond. Dankt met mij de Heer
voor de vele gelukkige jaren die hij mij
te leven gaf in uw midden. Blijf ons in-
dachtig in uw gebeden. De Heer zegene en
beware U in vrede en eensgezindheid.

Namis : zondag 4 oktober 1980 te 10 u.

Om uw biddend meelevens danken U van harte :
De families : DE SUTTER, DETAND, VAN DER
BRUGGEN, DERNICOURT.

Uig. S. Gijsselincq, Opbrake!