

Geloofd zij Jezus Christus.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

de Heer

**Jozef - Ernest DE SUTTER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Anna-Maria LIMPENS,**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 25 juli  
1905 en godvruchtig overleden te Zottegem  
op 6 maart 1973,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken,  
de H. Kommunie en de pauselijke zegen in  
het stervensuur.

---

« Heer Jezus,  
Gij zijt onze Verlosser.  
Door U over te leveren aan de dood  
hebt gij voor ons allen  
de weg naar het leven gebaad.  
Wij zijn bedroefd om vader  
die ons zo dierbaar was  
en nu van ons is heengegaan.

— Naar wie zouden wij gaan  
tenzij naar U, want Gij alleen  
hebt woorden van eeuwig leven.  
Wij vragen U ootmoedig :  
laat niet toe dat dit het einde zou zijn.  
Neem hem op in uw eeuwige vreugde en  
liefde,  
Gij die leeft in eeuwigheid ».

Duurbare echtgenote, wij hebben een schoon  
gezin grootgebracht midden moeilijke omstan-  
digheden. Onze kinderen hebben dit altijd ge-  
waardeerd. Zij zijn U en mij dankbaar. Beste  
kinderen, weest nu een steun en een troost  
voor uw moeder.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, ik zeg u geen vaarwel, maar tot ziens  
bij de Heer in zijn eeuwige liefde. Bid voor  
mij in uw wekelijkse zondagsmis.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen  
op U.

De families DE SUTTER, LIMPENS,  
DE TEMMERMAN, PIENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove