

Al stierf de rechtvaardige een onvoorziene dood, toch zou hij in ruste zijn. Want kostbaar is de dood der rechtvaardigen in de ogen van God.

Ps CXV : 15.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER
JEAN - BAPTIST DE SUTTER

Echtgenoot van Mevrouw

Elodie De Bruecker

geboren te Erpe den 21 November 1891 en er godvruchtig overleden den 14 Mei 1949.

Voorzien van het H. Oliesel. (in extremis)

HIJ WAS VOORZITTER VAN DEN
PLAATSELIJKE OUD-STRIJDBOND.



Wij zijn maar vreemdelingen hier op aarde. We verblijven er slechts een ogenblik : laten er slechts een schaduwbeeld achter : en toch moet in dit kort leven ons eeuwig geluk bewerkt worden.

Onze betreurde overledene, was een man met een edel karakter en een zacht gemoed. Hij vond er zijn vreugde in, mensen te helpen, liefst ongekend blijvend. Want zijn diep christelijke overtuiging, en naastenliefde lagen aan den grondslag van al zijn daden. Hoe zacht hij was in den omgang, even beslist was om stelling te nemen in moeilijke omstandigheden tegenover volksmisleiders.

De gevolgen van een gruwelijke oorlog droeg hij in zijn lichaam, doch zonder klagen, om de zijnen te sparen, heeft hij zwtigend alle pijnen gedragen, om zijn smarten des te verdienstelijker te maken.

Teergeliefde vrouw en kinderen, ik moet u verlaten. Het is droevig voor u, doch Gods wegen zijn wonder en ook wel eens hard, maar 't zijn toch altijd de beste en de veiligste,

Lieve kinderen, gij waart de eer van uw vader, blijft nu ook de troost van uw moeder.

Dierbare strijdmakkers, familieleden en vrienden, blijf mij steeds indachtig en moge ons verreed gebed ons allen den vrede schenken.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Jean De Sutter-De Bruecker,
Mijnheer René De Sutter,
Mijnheer Willi De Sutter,
Mijnheer Ivo De Bruecker-Rosschaert,
De familiën De Sutter, De Brouwer,
De Bruecker en Rosschaert,

danken U van harte om uw blijken van deelneming in rouw.

.....
Uitg. Edg. Noël, Erpe.