

O Kruis, onze enige hoop.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MEVROUW**

**Hillona, Maria, Zoé DE SUTTER**

echtgenote van de Heer

**Albert RUBBENS,**

geboren te Oudenaarde op 28 mei 1939 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Hogerlucht  
te Ronse op 28 september 1974,  
bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

De heerlijke levensdroom, die zovele jonge  
mensen in hun jonge liefde dragen, wordt  
door dit pijnlijk afsterven afgebroken.

Wensen in zorgen en toewijding worden  
stilgelegd door de onverbiddelijke dood, nu  
een nog jonge moeder, met in zich de zorg  
om vele dingen, opgenomen wordt om voor  
God te staan. Geslagen als kinderen, zitten  
we schreiend neer en vragen onbegrijpend  
« waarom » ?

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en onna-  
speurlijk - wij kunnen niet alle vragen be-  
antwoorden - wij kunnen alleen maar buigen  
en dragen, bidden om sterkte en in hoop en  
vertrouwen voortstappen. Eens komt de dag  
dat bepaalde vragen en moeilijkheden als  
dusdanig verdwijnen en dat men klaar inziet  
dat de Goddelijke Voorzienigheid er ook nog

is en dat de mens altijd het recht en de  
plicht heeft in hoop en vertrouwen voort te  
werken.

Bemide echtgenoot en kind, beste ouders  
en familieleden, hebt altijd moed, slaat in  
hoop en betrouwen de brug over op God en  
U zult alles moedig te boven komen. Hij  
kan alles ten goede schikken.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families DE SUTTER, RUBBENS, ROOS,  
CLEPKENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel