



*Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles en tevreden sterven.*

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Henriëtte De Sutter

weduwe van de heer Alfons Petrus
en van de heer Norbert Petrus

Lid van de Bond voor de derde leeftijd

geboren te Balegem op 26 januari 1906
en godvruchtig overleden in het
Rusthuis 'Ter Deynsbeke'
op 27 september 1996,
voorzien van de HH. Sacramenten.

De families Petrus, De Sutter,
De Groote en Hanskens
danken u voor uw bliken van medeleven.

Moeder,

jij ging ons allen vóór in liefde
en afhankelijkheid aan uw groot gezin.
In tegenspoed heb je geduldig
de vele kruisen van je lange leven gedragen.
Jij trok ons een spoor als mens
en als kristen,
mochten wij dat steeds volgen.
Wij danken je voor de diepe genegenheid
die wij steeds mochten ervaren.

We zullen je missen, zoals een mens
de meest geliefde mist.

Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan.
Ze droegen 's levens last en leed
en brachten altijd liefde aan.
Bedankt liefste moeder,
je blijft in ons hart gegrift.

De namis zal opgedragen worden op zaterdag
26 oktober 1996 om 18 uur in de parochiekerk
van Erwetegem.