

Heer, Uw Wil geschiede.



In duurzame herinnering

aan de Heer

**ELIAS CYRIEL DE SUTTER**

Echtgenoot van Mevrouw

**Marie De Bleeker**

geboren te St Goriks-Oudenhove, 17 april 1893  
en er godvruchtig overleden op 5 augustus 1966,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-18.

Hij was lid van vele godvruchtige genootschappen  
Schatbewaarder van de Oudstrijdersbond  
Verermerkt met verschillende  
herinneringsmedailles.

Voor elke mens afzonderlijk tekent God een eigen levensweg. Elk leven kent voor- en tegenspoed. Ook het leven van deze dierbare afgestorvene heeft harde uren van lijden en beproeving gekend. Maar als een man van diep geloof, zag hij aan iedere donkere wolk een zilveren rand van hoop en wist hij dat iedere nacht een nieuwe morgen oplichtte. Daarom was hij een toegewijd echtgenoot; een vader, waar de kinderen naar op mochten kijken; een vriend van de wijk die mee kon voelen en mee-lijden met ieders vreugde of pijn.

Nu wordt ons duidelijk, Heer, dat uw goedheid in deze eenvoudige vriend van U, tastbaar onder ons heeft gewoond.

Dierbare echtgenote en kinderen, ons geheiligd samenzijn in huwelijk en gezin hebben wij als een weldaad van de hemel beleefd en als een bron van voortdurende vreugde. Wat is God goed geweest-onverdiend goed!

Beste familieleden, dierbare oudstrijders en al mijn vrienden, dank om uw liefde en genegenheid. Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Uw gebed was een zoete lufenis voor onze dierbare overledene, uw deelneming een troost voor de families :

De Sutter, De Bleeker,

Seeuws en Pieters.

Uitgever Rouckhout, Erwetegem.