

In het Kruis is Leven



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emerentia DE SUTTER

weduwe van Mijnheer

Odilon VAN IMPE

echtgenote van Mijnheer

David D'HOEY

geboren te Erpe, de 5 maart 1889 en er godvruchtig overleden de 9 november 1962, gesterkt door het H. Oliesel.

Vrees God en volbreng zijn geboden, want God zal alles wat verborgen is, elke daad, goede of slechte, ten oordeel roepen.

„Waakt en bidt, want gij weet niet wanneer de Heer komt,“. Eenvoudige woorden uit het evangelie, die ons allen met de vrees des Heren moeten bezielen. Achter deze evangelische gedachte steekt gans de kristelijke wijsheid der eenvoudige lieden.

Vaart wel mijn echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familieleden; onverwachts heeft de Heer mij tot zich geroepen, ik vraag u voor mij te bidden, opdat God in zijn oneindige goedheid mij zou ter hulp komen.

GEBED

God, Schepper en Verlosser van alle gelovigen, verleen aan de ziel van uw dienaar vergiffenis van alle zonden, opdat zij de kwijtschelding door onze vrome smeking moge verwerven, Gij die leeft en heerst in alle eeuwen. Amen.

De familiën danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukk. St.-Maarten Erpe