



Dankbaar aandenken aan
mevrouw

Elvira De Sutter

weduwe van de heer Michel Van Damme

geboren te Strijpen op 2 december 1916
en godvruchtig overleden te Zottegem in
het AZ St.-Elisabeth op 6 februari 2005, na het
sacrament der zieken ontvangen te hebben.

De families Van Damme, De Sutter,
Vekeman en De Geyter danken u voor uw
blijken van deelneming.

*"Zo sterk en geen kracht meer"
"Zo'n wil en geen macht meer"*

Moe - moemoe

*Al eeuwig vocht je om te overleven
door te zorgen voor je gezin
om vooruit te geraken, door hard te werken.
Je genoot van mensen rondom jou,
de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen
en de kennissen die graag bij je langskwamen.
Moeder is in de hemel, wij zullen haar missen,
maar vooral danken wij U om alles wat
zij zo lang voor ons betekende.
Laat haar nu bij U de volle vrede kennen
met allen die haar zijn voorgedaan.
Je bent er niet meer, maar voor ons
ben je niet dood.
Dood ben je maar als je
wordt vergeten en dat doen we nooit !!
Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.*

Rouwcentrum Porrez Zottegem



Sinn