

«Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag». (Jo. 6-54)



VROOM AANDENKEN

aan Juffrouw

Celeste DE SUTTER

RUSTEND ONDERWIJZERES

geboren te Liedekerke op 19 februari
1905 en godvruchtig overleden te
Aalst op 29 april 1970.

voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken

De dierbare overledene hield veel van al wat goed en schoon was. Zij was voorkomend en minzaam.

Heel haar leven, hoezeer het soms doorkruist was door ziekte of lijden, verliep in de zorg voor anderen.

Er ging van haar een opgewektheid en een bemoediging uit die velen nooit zullen vergeten.

Zij was een onderwijzeres van groot geloof - innig verenigd met de Heer door gebed en offer - laat zij ons 'n welsprekend getuigenis achter van echte godsdienstigheid.

Wij geloven dat zij gestorven is in Kristus. Zij is bij de Heer - zij zal in eeuwigheid gelukkig zijn.

« Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader ».

De familie DE SUTTER,

dankt U voor uw medeleven.

Liedekerke, 2 mei 1970.

Begrafenisson Vagibel, Liedekerke - Tel. 665.74
Druk. Denis Van de Gucht. Liedekerke Tel. 67436