



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur Karel DE SUTTER

weduwnaar van Mevrouw
MARIA ROOS

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 30 maart 1915 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk ziekenhuis te Ronse op 25 juli 1993, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder - Oorlogsinvalides 1940-1945.
Vereremerkt met verscheidene ere tekens.

Zachtjes, zo eenvoudig als heel zijn leven is geweest, is Arthur van ons heengegaan. Doorheen leed en vreugde is het een opgang geweest naar de ontmoeting met de Heer, zodat voor hem de dood een eenvoudig overstappen is naar het eeuwige volle leven. Een ontmoeting met de Hemelse Vader, die hij gans zijn leven zo trouw heeft gediend en bemind. Schoon en heerlijk klinken de woorden: "Treed binnen trouwe dienaar en neemt plaats in Mijn Rijk dat voor u is bereid."

Hij is altijd een naarstige man geweest en met het eenvoudige tevreden. Vriendelijk in zijn

omgang met andere mensen, en zo dankbaar voor een goed woord en de liefde die hij mocht ontvangen. Hij voelde zich gelukkig te midden van zijn kinderen en familie.

Het heengaan van elk mens moet ons aanzetten tot nadenken, dat het leven zo broos is en dat wij van het leven iets moeten maken dat de moeite waard is.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, het doet mij pijn u allen te moeten verlaten, maar ik dank u hartelijk voor de vele blijken van genegenheid en zorgen die ik mocht ontvangen.

Bemide familie en vrienden, door het gebed als een draad van trouw, blijven wij altijd verbonden met elkaar, blijven wij verbonden met elkaar in liefde. Dank voor al uw genegenheid en goedheid.

**De families DE SUTTER, ROOS,
DE TEMMERMAN en HELLEBAUT,**

danken U voor de blijken van christelijk medeleven en voor uw gelovig gebed.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449