



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**ANGELE DE SUTTER**

echtgenote van de Heer

**GEORGES VAN HELLEPUTTE**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove de 23 oktober 1908  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de Kliniek  
Sint-Elisabeth de 30 april 1972, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara,  
Boerinnegilde en gepensioneerd.

„Kostbaar is de dood van de rechtvaardige, kostbaar als het einde van een langdurige arbeid, als de behaalde overwinning na langdurige strijd, als het begin zonder einde van het volmaakte geluk“.

(Sint-Bernardus).

Met dit woord vol hoop en troost, mogen wij afscheid nemen van deze goede vrouw. In alle eenvoud, maar stipt en liefdevol, heeft zij haar levenstaak als vrouw en als moeder volbracht. Zij heeft geleefd voor haar gezin; niets was haar teveel, al moest zij er ook haar krachten voor uitputten. De jarenlange kwellingen der ziekte heeft zij met geloof, met betrouwen en met christelijke gelatenheid gedragen. Nu zij van ons is heengegaan zullen wij haar lichtend voorbeeld missen maar zij is bij de Heer haar loon gaan ontvangen voor een leven trouwe dienst.

Goede echtgenoot, teergeliefde kinderen en kleinkinderen, zuster, broer en familieleden, gij allen die mij gedurende mijn lange ziekte zo liefdevol uw zorgen hebt gewijd, hoe kan ik u dankbaar zijn? Gedenk dat de Heer het u zal vergoeden.

Blijft mij verder uw genegenheid betonen vooral in uw gebeden en in uw goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De Heer Georges VAN HELLEPUTTE,

De Heer en Mevrouw

Walter VAN RUYSKENSVELDE-VAN HELLEPUTTE en  
kinderen Martine en Hilde,

De Heer en Mevrouw

Jacques VAN HELLEPUTTE-DE BLEECKER en kind  
Isabel,

De Heer en Mevrouw

Paul VERVLIET-VAN HELLEPUTTE en kind Stefaan,

De families DE SUTTER, VAN HELLEPUTTE, SEEUWS  
en DE SUTTER,

**danken U zeer oprecht voor de blijken  
van medevoelen in hun rouw.**