

Heer, Gij roept mij... hier ben ik (I. Koningen III. 9)

† IN UW GEBED EN H. MISOFFER †
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Mijnheer Achiël, Jozef DE SUTTER

Echtgenoot van Mevrouw Maria PROVENIER

Postontvanger van Eerste Klasse te Zottegem
Ridder der Leopoldsorde.

Vereerd met de Burgerlijke Medallie van 1ste Klasse.

geboren te Zottegem de 16 Mei 1895 en godvruchtig
overleden te Scheldewindeke, de 26 October 1953.

Voorzian van de H. Sacramenten der Stervendenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Vader, Gij zijt ons voorgedaan in Gods eeuwig leven.
Welk een hard scheiden! In de diepten echter van
ons geloof kennen we dit als een aanvang van een
nieuw ontmoeten.

Vader waart Gij, in de volle betekenis van het vader
zijn. In algehele overgave waart Gij de rechtschapen
kristen, de voorbeeldige echtgenoot voor allen die
U omringden en met U leefden.

Welk een tragiek schuilt in uw plots afscheid. - Wij
buigen ootmoedig het hoofd, aanvaardden in kristelijke
overgave dit verlies, doch in de terugblik op uw
leven, waarover we fier zijn, vinden wij rust en troost
Een voorbeeld waart Gij, ook in het hoge ambt waar-
toe men U riep. Knappe leider, steeds ten dienste
van ieder in en buiten uw ambtsbezigheden. - Wat al
zorgen, bekommernissen kende U niet in uw dienst
door en met hen die naast U stonden. - "Hij was een
doorgoed mens" getuigen allen die U kenden. Over-
dadig hebt gij U geschonken aan uw werk en in op-
dracht ervan eindigde U uw leven als een dienende
daad.

Dierbare Echtgenote, mijn plotseling afsterven is voor

U een harde slag. Te vroeg ben ik U ontruk op het
ogenblik dat vele jaren ons nog schenen te wachten.
Hoe uw leven ook gebroken ligt, ik ken uw geloof
en vertrouwen... Gods voorzienigheid faalt niet.
Bezie het kruisbeeld... daar is licht en sterkte.

Teergeliefde Kinderen, mijn vreugde en mijn fierheid,
volgt de goede voorbeelden van vader, bidt veel
voor mij, troost en bemint uw moeder.

Beminde Moeder, Broeders, Zusters, Bloedverwanten,
Collega's en beste Vrienden, denkt allen aan mij in
uw gebeden. Tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhertigheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Mevrouw Achiël DE SUTTER,

Mejuffer Hilda DE SUTTER,

Mijnheer Frans DE SUTTER,

De familiën DE SUTTER, PROVENIER,
SCHOTSAERT en GABRIELS,

BEDANKEN.

Druk. Schautteet-De Spiegeleer. Welzijnstr. Zottegem.