

„ Geliefden, nu reeds zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard.
Maar wij weten dat wanneer het zich openbaart,
wij aan Hem gelijk zullen zijn,
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is ”
(1 Johannes 3, 2)

+

Opdat zij eeuwig leve, bid voor

Mevrouw

VALERIE DE STOOP

weduwe van Mijnheer

REMI DE VOS

Zij werd geboren op 1 februari 1878 te Huise
en keerde terug naar de Vader op 13 januari 1963
te St Maria-Oudenhove, voorzien van het sakrament
van de zieken en het sakrament van de stervenden.

Het heeft de Meester van het leven behaagd Valerie
een nieuw leven te laten beginnen. Thans is zij bin-
nengetreden daar waar geen mensenoog kan zien
en geen mensenhart kan bevroeden hoe goed de
Heer is voor hen die Hem trouw hebben gediend. Het
is ons allen bekend dat Valerie in haar ijver geen
werk kon laten staan. Waar handen klaar stonden
om haar werk over te nemen. moeten wij nu toch be-
kennen dat zij onmisbaar was. Want het komt er niet
op aan dat een werk gepresteerd wordt, meer of
min. Het hanet er van af wie het gedaan heeft.
Daarom, omwille van haar ijver en de goede gezind-
heid waarmee ze het deed ten overstaande van haar
familie, mag gezegd, dat haar werk, het maer het
dood-eenvoudigste geweest zijn. . . . onbetaalbaar
was. Een werk met liefde gedaan kan met geen geld
vereffend worden. Haar laatste speldeprik is ook nu
nog een les voor haar oudere kinderen, een voor-
beeld voor haar kleinkinderen. Haar laatste spelde-
prik is ook God aangenaam: „wat ge voor de minste
van de mijnen doet....” Haar aardse handen heeft ze
neergelegd, haar hemelse mogen de Heer loven.

Samen met haar moeten wij vandaag in dezelfde
richting kijken. Haar pad is ook het onze. Wat wij nu
voor haar kunnen doen, mogen ook zij die na ons
komen voor ons doen :

God,

die alle gelovigen doet standhouden in hun geloof,

wij durven U voor uw dienares Valerie vragen;

schenk haar de volledige kwijtschelding van alle
zonden;

meer nog,

verleen haar uw welwillende gezindheid,

die ze in haar aardse leven steeds van U had
gehoopt.

†

Voor uw medevoelen bij het afsterven van

Mevrouw VALERIE DE STOOP

en voor uw gebeden ten bate van haar ziel,

voelen wij ons getroost en danken U van
harte.

De families DE STOOP,

DE VOS,

VINDEVOGEL,

DE BLEECKER

Uit'g B. Vanderzwalmen, koster, M.-Oud.