

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

OMER DE STOBBELAERE

weduwnaar van

Mevrouw SIDONIE REYNAERT

geboren te St-Maria-Horebeke
de 24 Maart 1875 en er godvruchtig overleden
de 21 September 1953

voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de H. Hartbond
en van den Bond der Rafaëlisten.

De duurzame overledene heeft zijn einde voelen naderen en zich gereed gemaakt opdat de Heer hem zou kunnen toespreken: « Kom getrouwe dienaar. Gij hebt geloofd in mijn Waarheid; gij hebt gehoopt op mijn goedheid, gij hebt mijn geboden en die van de H. Kerk onderhouden, ontvang nu de beloning van uw christelyk leven: tred binnen in het eeuwig leven.

Gelukkig de mens die zich niet schaamt over zijn godsdienstige overtuiging.

Beminde Broeders, Zusters en Familieleden ik dank U. Gij hebt mij beminde en verzorgd. Moge de Heer U alles vergelden. Bidt nog voor mij. Gij vooral duurzame Zuster en Nicht in 't Klooster, wees uw Broeder en Oom indachtig in uw gebedsleven. Aan allen tot weerziens in den Hemel.

Jezus, Maria en Jozef staat mij bij in mijn doodstrijd.

R. I. P.

Horebeke, druk. De Clippela

De dertigdaagse Missen zullen gelezen worden bij de Eerwaardige Paters
Capucienen te Ertterbeek.

Mijnheer en Mevrouw Richard DE STOBBELAERE-VAN DEN BOSSCHE en
hun dochter Alice, in 't Klooster Zuster Marie-Hélène;
Mijnheer Albert D'HOZE-NIEMEGEERTS en dochter, zoon van wijlen
Mathilde De Stobbelaere;
Mevr. Wed. Pius DU TRANOIX-DE STOBBELAERE, Kinders en Kleinkinders;
Mejuffer Odile DE STOBBELAERE;
Eerw. Zuster EUPHRASIE in de wereld Mej. Pharaïde DE STOBBELAERE;
Mijnheer Victor DE STOBBELAERE-CRETEUR;
Mevrouw Weduwe Leon DE RIDDER-DE STOBBELAERE;
De Familien DE STOBBELAERE, REYNAERT, VAN PEVENAEGE en VAN
DEN BERGHE;

*BEDANKEN van harte voor de blijken van
kristelijke en innige deelneming hun betoond*