



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Jozef DESTERKE

echtgenoot van Maria VAN DYCKE,

geboren te Oprakel op 14 oktober 1898
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Oprakel
op Hemelvaartsdag 15 mei 1980,
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.
Invalide van de oorlog 1914-1918.

Als het morgen is, denk dat gij misschien
de avond niet meer zult krijgen, want de
Heer kan u oproepen elk moment van uw
leven. Weet ook dat het bestaan op de we-
reld onafscheidelijk verbonden is met werken
en lijden. Maar gedenk vooral dat, wanneer
de Heer komt, alles veranderd wordt in on-
uitsprekelijke vreugde zonder einde.

De dierbare overledene was een rechtzin-
nig man met een goed hart. Zijn leven was
er een van trouwe plichtsvervulling en on-
vermoeibare werkzaamheid voor zijn gezin.
De plichten van zijn kristelijke overtuiging
heeft hij steeds getrouw vervuld. Met een
gerust gemoed kon hij dan ook heengaan.

Dierbare echtgenote, onze scheiding kwam
zo plots en onverwacht. Dank u voor uw

genegenheid en toewijding waarmee gij
mijn leven hebt opgevulld en verlicht.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, nu God
mij roept ga ik mee, rekenende op de steun
van uw gebed en u vragend voor elkaar het
leven aangenaam te maken door wederzijdse
liefde. Vergeet nooit moeder te steunen en
haar lasten te verlichten. Ik ben u allen
zorgend nabij vanuit de hemel.

H. Hart van Jezus, wij stellen ons betrou-
wen op U.

Voor uw bliken van diep medeleven in hun rouw danken U :

Maria VAN DYCKE, zijn echtgenote.

Ghislain DESTERKE-D'HAeyer,

André DESTERKE-GABRIELS, zijn kinderen.

Anne DESTERKE,

Veronique DESTERKE,

Gerda DESTERKE, zijn kleinkinderen.

De families DESTERKE, VAN DYCKE,

FOSTIER, OTTE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel