

« Wij leven en sterven voor God, onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe ».

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**CAMIEL D E S T E R K E**

weduwenaar van Maria VANDEWALLE,  
echtgenoot van Alice VANDEWALLE,

geboren te Oprakel op 30 augustus 1902 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Sint  
Franciscus te Brakel-Oprakel op 30 maart  
1982,  
gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Als kristen mens gaan wij op naar het  
Paasfeest, de overgang van de dood naar  
het leven, want al wie gelooft in Jezus en  
zijn geboden onderhoudt, bezit reeds eeuwig  
leven en zal verrijzen (Jo. 6, 37-40).

Zo is de dierbare overledene, Camiel, van  
huis uit als een overtuigd kristen opgevoed  
door het leven gegaan, na een lang en be-  
proefd leven.

Een gans leven lang van aanhoudende ar-  
beid en labuur heeft de brave man achter  
de rug. Met handvaardigheid en mannen-  
kracht heeft hij in de bouw het zijne bijge-  
dragen om de wereld beter bewoonbaar te  
maken, vele mensen van dienst te zijn en

in zijn vrije tijd in zijn hofken te planten  
en te zaaien, tot de ouderdom en ziekte, na  
zijn vermoeiende levensdagen een einde stel-  
den aan het bestaan om op te gaan naar  
het paradijs van hemels geluk.

Van zware beproevingen werd hij niet ge-  
spaard zoals bij het heengaan van zijn eer-  
ste echtgenote op 2 april 1956. In die nood-  
situatie vond hij een tweede levensgezellin,  
die hem toegewijd en moedig zal helpen  
in het gezin en de opvoeding van zijn kind  
Claudine.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, hoe  
zal ik U danken voor uw bezorgde liefde,  
uw goedheid, uw hulp en steun in alles  
en voor alles. God zegene en beware U in  
die eenzame dagen tot we elkaar ontmoeten  
bij de Heer. Bidden we voor elkaar. Aan fa-  
milieleden en kennissen mijn oprechte dank  
voor uw genegenheid en vriendschap.

Namis : zondag 18 april 1982 om 10 uur in  
de parochiekerk.

De families

DESTERKE, FOSTIER,  
VANDEWALLE, D'HAeyer,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Uitg. S. Gijsselink, Oprakel.