

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onzen dood. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**VICTOR DE STERCKE**

weduwnaar van Emma Pieteraerens

geboren te Everbeek, de 14 November 1866, en er overleden, de 18 Januari van het Maria-Jaar 1954, voorzien van de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Hoe verstandig en gelukkig is hij, die nu hier op aarde tracht te leven als hij wenst te zijn op 't zo gewichtige uur van zijn afsterven.

Thom. à Kempis XXIII, 2

God let er niet op door welke ziekte, maar wel in welke zielstoestand men tot hem gaat.

H. Augustinus. Br,

Laten wij veel bidden en veel doen bidden voor onze duurzame Overledenen. De goede God zal ons honderdvoudig weergeven wat wij voor hen zullen gedaan hebben.

H. Pastoor van Ars,

Naarstig werkzaam was de duurzame Overledene, en ook godvruchtig in alle eenvoud. Dit is een schoon voorbeeld en vooral een grote troost voor hen die hij verlaten heeft. O God, die ons bevoelen hebt onze Vader en Moeder te eren, ontferm U over de ziel van onzen Vader, en geef dat wij hem eens in de vreugde van 't eeuwig Licht mogen terugvinden. Door Christus onzen Heer.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel. En hebt dank voor uw grote liefde en zorgen. Na

zo lang voor mij goed geweest te zijn zult gij mij niet rap vergeten, en ook lang mijn ziel in uw godvruchtige gebeden gedenken! .. De Heer zegene en beware u allen!

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht  
300 d. afl.

---

De familiën DE STERCKE en  
PIETERAERENS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

---

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.