

Door de vrees des Heren zullen uwe jaren vermengvuldigd en de dagen uws levens verlengd worden.
Prov. 9,10.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
PETRUS DE STERCKE**

weduwnaar van CATHARINA D'HAeyer
geboren te Optrakel op 5 Mei 1861 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 3 Januari 1952, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

**Hij was lid van het Xaverianengenootschap
en van den bond van het H. Hart.**

« — o — »

Deze dierbare afgestorvene heeft gedurende gans zijn lange leven het kristelijk leven in eer gehouden: als eenvoudig maar godvrezend en diepgelovig man vervulde hij voorbeeldig zijn plichten tegenover God, onze Moeder de H. Kerk en zijn evenaaste. Dat was dan ook zijn grote troost op zijn sterfbed, zijn grootste reden van betrouwen op God.

Na een lang leven van naarstig werken mocht hij in den hogen ouderdom van 90 jaren een welverdiende rust vinden bij zijn dierbare zoon. Voorbeeldig verduuldig in zijn laatste lijden onderwierp hij zich gelaten aan den H. Wil van God om nu met de vreugde des Hemels beloond te worden.

Dierbare kinderen en gij vooral mijn goede zoon en schoondochter die mij steeds zo liefdevol als ouderling hebt bejegend, ik dank U van harte voor al die toewijding. Ik kan U daarvoor niets anders weergeven dan aan O. L. Heer te vragen dat Hij U hierom zegene. Blijft intussen deugzaam leven en bidt veel voor mij alsook voor moeder die ik nu bij O. L. Heer heb weergevonden.

Vaart allen wel en tot weerziens bij God.
Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

de 4 akten voor de overledene a. u b.

**Een milde troost waren ons uw blijken van
christelijke deelneming, hiervoor danken wij
U innig.**

**De familiën DE STERCKE, SOLOMÉ,
D'HAeyer en VAN DE VELDE.**

Dr. v w Modde, Everbeek.