



Liefdevol aandenken aan
de Heer

Paul DE STERCKE

echtgenoot van Mevrouw

Anne-Marie LERMINIAUX

geboren te Nederbrakel op 29 maart 1939
en overleden te Ronse op 29 november 1993.

—

Anne-Marie Lerminiaux,
Joël en Xavier De Stercke,
De families De Stercke, De Couvreur,
Lerminiaux, Foucart en Blondeel

*danken U voor uw innig
en oprecht medeleven.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en zijn vingers gingen
en alles wat hij deed voor U en mij...
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken
en met jou door het stille landschap gaan.
Nu jij mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan...

T. Hermans

Vader, Paulus, onze beste vriend,
met eerbied fluisteren wij deze lieve namen.
Dankbaar om wat je was, om wat je deed.
Je was immers zo'n harde werker, plichtsgetrouw
met een onverwoestbaar doorzettingsvermogen.
Wij echter staan in liefde en gemis
bij dit te vroege afscheid.
Wij hadden jou, zo graag nog even vastgehouden.