

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot  
een beter leven (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## OSCAR DE STERCKE

echtgenoot van Mevrouw Martha FOUQUET  
geboren te Nederbrakel de 27 Sept. 1891 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Elst de  
25 Dec. 1952, bediend van de HH. Sacramenten.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen  
konden mij helpen (Jer.)

Nochtans ik heb gezwegen, geen klacht is mij  
ontsnapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij  
beproofde. (Ps. 38)

De achtbare overledene was 'n trouwe echtge-  
noot en goede vader die de harde kamp heeft  
gestreden om de korst brood voor zijn gezin.

Hij was medelijdend en dienstvaardig en werd  
om zijn goedhartigheid geacht en bemind.

De Heer heeft hem door langdurige kwellingen  
willen lcuteren, maar hij heeft met geduld en  
onderwerping aan Gcde wil zijn lijden aanvaard;  
in de zalige hoop, dat zij, die met christus hun  
kruis dragen met Hem zullen zegevieran.

Beminde echtgenote, ik dank U voor het ge-  
duld en de zorgen met dewelke gij mijn krank  
lichaam hebt bejegend, zoek voortaan uw troost  
in het gebed daar zullen we elkaar ontmoeten en  
gij, mijn dierbare Kinderen en Kleinkinderen, on-  
dersteunt moeder in haar oude dag, vaarwel en  
bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.)

Mevrouw Oscar DE STERCKE, geboren Martha FOUQUET; zijn echtgenote  
Heer en Mevrouw Theophiel DE TEMMERMAN-DE STERCKE;  
Heer en Mevrouw Adrien DE STERCKE-BLONDELLE; zijn kinderen  
Heer Clement DE TEMMERMAN zijn kleinkinderen  
Heer Armand DE TEMMERMAN;  
De families DE STERCKE, FOUQUET, DE TEMMERMAN en VUYE,  
danken U voor uw christelijke deelneming en gebeden.

---

Uitg. A. Van der Stichele, koster, Elst.