

"Zalig de zuiveren van harte, want ze zullen God zien". (Evang.)



MET DANKBAARHEID EN LIEFDE

GEDENKEN WE

MEVROUW

Maria DE STERCKE

weduwe van de Heer

Omer CARLIER

geboren te Oprakel op 25 mei 1888 en er godvruchtig overleden op 15 februari 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur

Zij was lid van de vrouwengilde en alle godvruchtige genootschappen.

De dood is op enkele dagen gekomen ; voor de duurzame overledene was het echter geen verrassing, doch slechts de voleinding van een schoon en deugdzaam leven.

De dood kon haar weinig of niets meer ont nemen, want alles wat ze geven kon had ze reeds gegeven in haar lang en verdienstvol leven.

Een leven van arbeid en zorg had altijd het beste van haar krachten en gaven gevraagd, doch zorgend voor allen rondom haar, leefde ze tot de laatste dag. Steeds was ze bekommerd om iets en iemand, doch die zorgende liefde werd doorstraald door een open en blij gemoed, zoals een zonnestraal die door de wolken breekt, getuigen van haar goedheid en haar geluk. In haar hart was geen plaats voor bitterheid, wrok of afgunst. Die haar kende, hield van haar.

Gans haar leven was echter gedragen door een diep geloof, dat haar moed en sterkte gaf voor de goede en kwade dagen van het leven. Haar laatste levensjaren heeft ze rustig en gelukkig

mogen doorbrengen in samenzijn met hen, die haar tot het einde toe met ongemeten liefde en zorg omringden.

Midden de pijn en droefheid, om de open plaats aan de haard, die moeder achterlaat, vult ons hart zich met dankbaarheid en fierheid omdat God ons haar gegeven heeft, om haar leven en deugd, die blijft als een zoete herinnering van nooit afnemende godheid, omdat zoveel wederkerige oprechte genegenheid en liefdevolle zorgen aan haar hebben mogen geven in haar rijpe, oude dagen.

Mijn geliefde kinderen, schoon- en kleinkinderen. Het beeld van moeder moge verder blijven leven in uw hart, wat ze u heeft voorgeleefd in woord en daad. Dank aan allen en voor alles, vooral U Georgette, die mij zo vertroeteld hebt als geen.

Blijft goede kristenen en God zegene en beware U allen.

De families DE STERCKE-CARLIER,
STRUELENS-BAESKENS,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.