

Overwin het kwade door het goede. (Rom. 12-21)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

GUSTAVE DESTERCCKE

Weduwnaar van Mevrouw

FLORINE VANDERHEYDEN

geboren te Everbeek, de 24 Mei 1875, en er overleden de 15 Mei 1953, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Als Gij, Heer, voor dit geringe en vergankelijke lichaam zoveel groots en goeds geschapen hebt, dat de mens van Uw mildheid ontvingt geniet in de zon, het firmament, de lucht, de aarde, het licht, de kleuren, de dauw, de regen, de wind, de vogels, de vissen, de dieren, de planten . . . die ons alle moeten dienen en verkwikken, welke grote en onuitsprekelijke goederen zult Gij dan bereid hebben in het hemelse Vaderland, voor hen die U liefhebben. Als Gij ons zoveel geeft in de gevangenis van dit leven, wat wacht ons dan nog in het koninklijk paleis van het eeuwige Leven?

Hoge jaren maken mild en lankmoedig : in de schaduw van een oude eik is het aangenaam te rusten.
(P. Heerkens)

Mijne Geliefden, hebt dank voor uw zorgen . Wat men voor de Heer doet, zal de Heer ook vergelden. Leef in vrede met God en met elkaar! Gij allen die mij lief waart, bidt voor mij opdat ik spoedig moge leven in het eeuwig Licht! (G. H.) Vaartwel en tot het blijde wederzien !

Heer, geef aan uw dienaar Gustave de eeuwige rust. En dat het eeuwig licht hem verschijne!

(300 d. afl.)

De familiën DESTERCCKE,
VANDERHEYDEN en BOUSSON

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.