



" Ik sterf niet, ik treed het leven binnen. "
Theresia van Lisieux

DE HEER

Georges DE STERCKE

echtgenoot van Mevrouw Hélène GOEMAN

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op
16 november 1911 en godvruchtig overleden
te Zottegem op 16 augustus 1994.

Een diep gelovig en zeer eenvoudig man is van ons heengegaan. Geboren in Sint-Maria-Oudenhove heeft hij hier de meeste jaren van zijn leven doorgebracht. De laatste periode een beetje teruggetrokken. De ouderdom begon te wegen. Omgeven door zijn echtgenote, de kinderen en de kleinkinderen voelde hij zich een gelukkig man, tevreden met de eenvoudige dingen van elke dag. Georges hield van de mensen, hij deed graag een babbeltje en kon soms naar de diepte van de dingen gaan. Toen hij nog met de bromfiets reed ging hij nog regelmatig op bezoek bij de familie. Het waren aangename momenten voor hem en voor deze die hij bezocht.

Hij had een grote liefde en eerbied voor de natuur. Hij kon Gods's mooie schepping bewonderen en er dankbaar om zijn. Langs zijn contact met de natuur

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

had hij ook grote aandacht voor de windmolens. Hij wist er zeer veel staan. Zelf knutselde hij er zelf een in elkaar tot in de kleinste details.

Naast de vreugde van het leven heeft Georges ook moeilijke momenten gekend. Als soldaat in de tweede wereldoorlog werd hij gevangen genomen. Veel wilde hij er niet over vertellen. Het moet een moeilijke periode geweest zijn. Drie jaar geleden kwam zijn schoonzoon te overlijden. In alle stilte droeg hij het leed van zijn dochter mee, alles toevertrouwend aan God. Georges was immers ook een diep gelovig man. Zolang hij kon woonde hij de H. Mis bij. Op zondag om 8.30 uur was hij er. Toen hij later de communie aan huis kreeg zag men dat hij er zeer blij om was.

Nu is Georges naar zijn Heer en meester toe. Daar zal hij overvloedig loon naar werken ontvangen. Daar zal hij de vreugde van het Hemelse Koninkrijk mogen smaken. Mogen onze gebeden hem vergezellen.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, lieve familie en goede vrienden. Het leven is de moeite waard als men het doet in goedheid en geloof.

Dank voor wat u voor mij betekende, voor wat ik van u mocht ontvangen en u mocht wedschenken. Laat ons verenigd blijven in gebed en eens zullen wij elkaar weerzien bij de Heer.

Namis : 18 oktober 1994 om 18.45 uur.

De families: DE STERCKE, GOEMAN, QUINA en CAPITTE
danken u voor uw aanwezigheid en medeleven.

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50