

De beste voorbereiding tot de dood is de vol-
maakte overgave aan de H. Wil van de Heer.
H. Vinc. a P.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FRANÇOIS DESTERCKE

echtgenoot van Mevrouw

Prudence Vandecatseye

geboren te Everbeek, de 30 Juni 1879, en er
overleden de 22 Juni 1956, versterkt door de
HH. Sacramenten.

O Dood! Groot geheim van de dood! Hoe goed
doet gij ons begrijpen wat wij in deze wereld zijn.
H. Alf. van Lig.

Geliefde Kinderen, gij moet u dan getroosten
in de afwezigheid van Vader, omdat de goddelijke
Voorzienigheid hem eindelijk heeft weggeroepen
uit dit armzalig en sterfelijk bestaan, waarin we
leven als stervenden en iedere dag een stap zetten
naar ons graf. H. Fr. van Sales.

De duurzame Overledene was wat men nu noemt
een man van «de oude stempel». Veel en hard
heeft hij gezwoegd in zijn jeugd en in de manne-
lijke leeftijd. Veel heeft hij geleden en verdragen
in zijn oude dag. Dit zijn twee kenmerken die zijn
aards leven doen gelijken op dit van O.L. Heer
onze Rechter!

Hij was vooral dieper godvruchtig en God vre-
zend dan hij toonde bij een eerste en gewone be-
nadering. Zoals het veel gebeurt heeft de gedwon-
gen rust in zijn ziekte François aan O. L. Heer
doen denken. Moge de Heer hem nu de eeuwige
beloning der Rechtvaardigen geven.

Duurbare Echtgenote, beminde Kinderen en
Bloedverwanten, dank voor uwe zorgen en gene-
genheid. Dat de Heer het U honderdvoudig vergel
de en U bijzonder zegene. Vaartwel. . Vergeet mij
niet in uw gebeden en Heilige Kommuniën! Wel-
dra zien we malkaar weder voor altijd!

H. Hart van Jezus, maak ons hart gelijk aan 'tUwe
H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome! 300 d. afl.

De familiën DESTERCKE, VANDE-
CATSEYE, BOUSSON, ROELANDT
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.