



Ik verlaat dezen die ik liefheb om hen die ik  
liefhad te vervoegeen.

MEVROUW

## CYRILLA DE STERCKE

weduwe van de Heer  
**LEON BEKÉ**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 28 juli 1902 en  
godvruchtig overleden te Zottegem op 23 oktober  
1989, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Ere-bestuurslid van de kristelijke bon der  
gepensioneerden.

---

**De families DE STERCKE, VAN DER STRICHT,  
BEKÉ en CARRIJN,**

danken U oprecht voor de blijken van  
medeleven.

WEES HAAR INDACHTIG IN UW GEBEDEN.

Laat alles zijn  
voorbij, gedaan, verleden,  
dat afscheid tussen ons  
en diepe kloven spant ;  
laat morgen, avond, al  
dat heenmoet, henen treden,  
laat uw oneindig licht  
mij zien, in 't Vaderland !

Guido Gezelle

Mémé, voor jou was leven in eenvoud het  
kostbaarste goed. Je hield van het leven, van  
de bloemen, van eendagsuitstapjes en iedereen  
was steeds welkom bij jou thuis.

Je zondagnamiddagen waren heilig voor jou,  
want die bracht je gezellig keuvelend door met  
je leeftijdsgenoten in de zaal van het klooster  
te Sint-Martens-Lierde.

Je was een vrome vrouw en zelfs toen je niet  
meer te voet naar de kerk kon gaan, regelde je  
het altijd wel om met iemand mee te rijden,  
want dan pas was je zondag echt geslaagd.

Wees ervan overtuigd dat je kinderen, klein-  
en achterkleinkinderen je niet zullen vergeten  
en dat we steeds weer met weemoed en heim-  
wee aan jou zullen terugdenken als we aan je  
huis op de "Roeskouter" zullen voorbijkomen.

Je leven was mooi, we danken God want eens  
zien we mekaar terug.