

†

Tot het hemelse koninkrijk is toegetreden  
DE HEER

## Cyriel, René DE STERCKE

echtgenoot van Mevrouw

**Julie COESSENS,**

geboren te Elst op 11 december 1902 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
St.-Franciscuskliniek te Brakel  
op 2 mei 1977, voorzien van de HH. Sa-  
kramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

In het begin van de meimaand, toegewijd  
aan Maria, koningin van de hemel, is onze  
goede vader en vriend, ingegaan tot de on-  
beschrijflijke vreugde van dat koninkrijk. Hij  
was een eenvoudig mens, die een grote  
steun was voor zijn vrouw en hard heeft  
gewerkt in de mijn voor zijn groot gezin.  
Vanuit zijn grote levenservaring kon hij raad  
geven aan de jonge mensen en samen met  
zijn echtgenote vormde hij de veilige haven  
waar alle kinderen en kleinkinderen terecht-  
kwamen met hun noden en hun verlangens.  
Nu is zijn taak op aarde af. Hij heeft ze  
goed en schoon volbracht. Nu heeft hij zijn  
plaats ingenomen in het Leven van het ko-  
mende Rijk. In onze verslagenheid om zijn  
plotse heengaan, is zijn geluk nu onze troost  
en onze vaste hoop.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, om uw geluk was ik blij en ik zal  
het ook in de hemel blijven. Moogt gij ge-  
lukkig leven in trouwe genegenheid met el-  
kaar en in eenvoudige dienstbaarheid tegen-  
over uw medemensen. En mogen wij elkaar  
eens terugzien in dezelfde vreugde van het  
hemels Koninkrijk.

De families DE STERCKE, COESSENS,  
DE TEMMERMAN, VAN TWEMBEKE,  
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel