



Gedenken wij gelovig en dankbaar

DE HEER

Camille, André DESTERCKE

echtgenoot van Mevrouw
Ivonne PLETINCKX,

geboren te Everbeek op 9 september 1905 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 12 april 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Hij was een goed mens, trouwe echtgenoot
en zorgzame vader. Zijn leven was schoon
en zelfs groot in zijn eenvoud en oprecht-
heid. Zulk een leven is de ware voorberei-
ding tot de dood.

Voor ons, gelovigen, is immers de dood
geen einde maar veeleer een begin; geen
ondergang maar een overgang. Wij verande-
ren van woonst en zullen met God leven.
Wij nemen onze verdiensten met ons mee.

Bemide echtgenote, zwaar is de beproe-
ving die de Heer over U laat komen; troost
U, waar de Heer slaat zal Hij ook zalven.

Mijn kinderen, kleinkinderen, mijn familie,
gedenkt mijn leven en mijn voorbeeld, blijft
christen met woord en daad en 's Hemels
vrede zal met U zijn. Mijn vrienden, geburen
en kennissen, denkt ook gij nog af en toe
eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De families DESTERCKE, PLETINCKX,
VANDECATSEYE, VANDECATSEYE,

**danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek