

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.



Bid voor de ziel

van

CAMIEL DE STERCKE

echtgenoot van

IDA DE CUBBER

geboren te Nederbrakel den 17 December 1886
en er godvruchtig overleden den 31 December 1944.

Gezalfd met de H. Olie.

De wet der waarheid was in zijnen mond, en geene ongerechtigheid wierd op zijne lippen gevonden; in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten

(Paral. XXIX. 99)

Gij zijt mijne vreugde en mijne kroon; mijne welbeminden, blijft standvastig in den Heer (Philip IV. 13)

Wat waar, wat eerbaar, wat recht, wat heilig, wat beminnelijk is, wat een goeden naam geeft; weest daar op bedacht.

(Philip, IV. 8.)

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekening vragen,

(H. Matth 24 46)

Prijzen wij onophoudelijk met hart en mond, Maria de Moeder van God, opdat zij ons geleide naar de eeuwige vreugden.

Beminde Echtgenooten en kinderen, onverwachts ben ik van U heengegaan, zonder elkander een woord van afscheid te kunnen toespreken; troost U want wij hopen vastelijk dat deze scheiding niet eeuwig duren zal. Bidt veel voor mij, leeft als kinderen Gods en dan zullen wij elkander eens weerzien in ons hemelsch tehuis,

Bidt de 4 akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

Mevrouw Camiel DE STERCKE, geboren Ida DE CUBBER;
Mijnheer Frans-Albert DE STERCKE;
Mijnheer en Mevrouw Léon DE VLEESCHAUWER-DE STERCKE
en kind Jacqueline;
Mijnheer Jozef DE STERCKE;
Mevrouw Weduwe August DE STERCKE, geboren Marie
DE TEMMERMAN;
Mijnheer Francies DE CUBBER-D'HAYER;
De Familien DE STERCKE, DE CUBBER, DE TEMMERMAN,
en D'HAYER;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.