

Hoe zoet is het te sterven als men wel ge-  
leefd heeft. H. Bern.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## BERTHA DE STERCKE

Echtgenote van Mijnheer

JULES BEKE

geboren te Ste Maria-Lierde, de 5 Oktober 1896,  
en er zeer godvruchtig overleden, de 27 Juli 1952.

Gesterkt door de HH Sacramenten der stervenden.

De duurbare overledene was een brave kris-  
tene vrouw, eene voorbeeldige echtgenote  
die de steun en troost was van haren man  
en de spil van het huiselijk geluk. Zij vond  
haar geluk in het kwijten harer plichten  
van moeder; hare talrijke kinderen waren  
het voorwerp harer tederste zorgen; zij  
verwijderde ze van 't kwaad en plantte de  
deugd in hunne harten. (H. Ephr.)

Heer, gij weet dat ik in mijn lichaam zware  
pijnen heb geleden; doch met blijdschap  
in mijne ziel heb ik ze verdragen voor U.

Kalm is het stervensuur des vrouw die  
als voorbeeldige echtgenote en teerhartige  
moeder mag ten oordeel gaan.

Duurbare echtgenoot, samen hebben wij  
gewerkt en gezorgd in kristelijke liefde voor  
ons huisgezin. Te vroeg roept de Heer mij

tot zich; zijne H. Wil geschiede! En gij,  
mijne teergeliefde kinderen, begrijpt nu wat  
wij voor u hebben gedaan; daarom weest  
de steun en troost van uw bedroefde vader  
en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn liefde! (300 d. afl.)

---

Zeer getroffen door Uw bliken van  
diep christelijk medevoelen, bieden U  
hiervoor hun welgemeenden dank:

De familiën BEKE, DE STERCKE, VAN  
DER STRICHT en BAUWENS.

---

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.