

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, dat ik niet te schande worde in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
MEVROUW

**Anna, Zulma, Maria De Stercke**

weduwe van de Heer René HAESBROEK,  
echtgenote van de Heer Leonard HAESBROEK,

geboren te Elst op 1 september 1904 en  
er godvruchtig overleden op 15 augustus 1977,  
bediend met het H. Oliesel « in extremis ».

De laatste levensuren zijn vlug gegaan, zodanig dat wij verstomd staan door het veranderlijke en vergankelijke van dit leven. De H. Petrus, eveneens getroffen door dezelfde vaststelling, besluit in een zijner brieven met de volgende woorden : « Als alles zo vlug voorbijgaat, hoe moeten wij dan uitmunten door een goed en een godvruchtig leven, en bewandelen de wegen der gerechtigheid ».

Leven en sterven verrast ons altijd en is zo een wonder niet... het is de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige.

Gelukkig dan ook de mens, die het in zijn leven zo aanstelt, zoals hij in het uur van zijn dood wenst bevonden te worden.

Daarom, waakt en bidt, want gij kent dag noch uur.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, beste familie, het uur van scheiden is gekomen, voor ons allen komt het vroeg of laat. Laten we buigen voor Gods H. Wil. Laten wij van tijd tot tijd eens afstand doen van het kleine, ons werpen op de eenvoudige kristelijke plicht zoals wij geleerd hebben, om eens te eindigen met het grote.

Ik dank U voor al uw zorgen en toewijding. Blijft me trouw in uw gebed.

Wil de vier Akten bidden.

De families DE STERCKE, DE TEMMERMAN,  
HAESBROEK, DE TEMMERMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel