

„ Dien de Heer in oprechtheid ”.

+

Dankbaar aandenken aan

Anais, Julia DE STERCKE

weduwe van de Heer

Theofiel DE TEMMERMAN,

geboren te Elst op 6 mei 1922 en godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 15 april 1985,

voorzien van Kristus in de HH, Sakramenten.

Lid van de bond der gepensioneerden

Vrij onverwacht, doch niet onvoorbereid, is is deze christene vrouw ten eeuwige ruste gegaan. Als echte christene stond zij er op haar Pasen goed te houden. Zoals wij ieder jaar het nieuwe leven in de lente zien groeien en bloeien, zo geloofde deze goede moeder, dat na ons leven hier op aarde een eeuwige lente ons deel zal worden. In welke verwachting op de komst van de Paus bad ook Julia graag het gebed dat Jezus ons leerde „ Onze Vader... ”. Zo volbracht zij haar echtelijke taak trouw, al ontviel haar man haar voortijdig na een jarenlange ziekte, en met mosderlijke werkzame toewijding zorgde zij voor het onderhoud en opvoeding van hun kinderen. Heel gelaten heeft zij vooral de laatste week Gods wil aanvaard: als pelgrim op aarde is zulk leven, zulke dood, op aarde heeft zij de hemel verdiend.

Vader, samen met heel uw volk, met Maria, de Moeder van de Heer met de H. Jozef, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, bidden wij om uw barmhartigheid (gebed op Sint-Bedevaart 15 april, sterfdag Pater Damiaan). Moeder, je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen in zijn huis, je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. We zullen je bij vader terugvinden in Gods Vaderhuis. Intussen vergeten wij U niet.

Onze dankbare liefde blijft.

Dierbare familieleden, vele vrienden, geburen en K.G.B. leden, gij zijt verrast door mijn spoedig heengaan. Voor mij was mijn dood een Paasfeest: sterven om in Gods vrede te leven. Lieve herinneringen blijven. Gedenk mij in 't „ Onze Vader... ”!

De families DE TEMMERMAN, DE STERCKE,

HAEZEBROEK, FOUQUET.

danken U van harte.

Namis: zondag 28 april 1985 om 9 u. 30

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel