

Denk aan uw uitersten en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen. (Spreuken).



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mijnheer

ALPHONSE DESTERCKE

echtgenoot van Mevrouw

M-HÉLÈNE GAUQUIER

geboren te Everbeek, de 29 Mei 1877, en er godvruchtig overleden, de 30 October 1952, versterkt door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Wij ook, wij zijn allen « ter-dood-veroordeelden »! Men moet het ons niet wijs maken met vele redevoeringen, want wij weten wel dat elk uur dat voorbij is ons een stap nader brengt bij het einde. De slaap is er 't beeld van, en gedurig herinnert de natuur ons aan de kortstondigheid van al het menselijke, als wij haar stem wel willen verstaan. (P. Delépière).

Het is de moeite waard van goed te leven om de genade van een goede dood te bekomen. (H Th) De dood is de ingangsdour der Eeuwigheid.

(H. Aloysius van Gonzagua).

Langswaar de boom helt, valt hij; langswaar hij gevallen is, blijft hij. (Spreuken). Zo ook de mens zal een eeuwigheid hebben naar verdienste van zijn leven.

De overledene heeft bewust en voorbeeldig de HH. Sacramenten ontvangen en 't offer van zijn leven aanvaard. Dit is een les en een voorbeeld voor ons allen. Bidden wij voor zijn zielerust en ook om diezelfde genade voor ons te vragen.

Mijn duurzame Echtgenote en Kinderen, beste dank voor uw vele zorgen en genegenheid. Vergeet niet ineens degene die gij niet meer zult zien omdat hij voortaan leeft in een andere wereld. Vaartwel en tot wederziens.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q. af.)

Een milde troost waren ons uw blijken van christelijke deelneming, hiervoor danken wij U innig.

De familiën DESTERCKE, GAUQUIER
BOUSSON en VANDERMEEREN.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.