

*Waarom al dat wachten
waarom al die pijn.
Je wilde bij ons blijven.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog zo graag verder,
maar ...
je verloor dit gevecht.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Vicky DE STERCK

echtgenote van de Heer Eddy Van Muylem

Geboren te Zottegem op 12 maart 1969
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 10 september 1999,
gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving.

Eddy Van Muylem

De families

De Sterck, Van Den Driessche,
Van Muylem en Neckebroeck
danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

De vis is je sterrebeeld.

Zoals een vis heb je veel wateren doorzwoomen
en gevochten tegen die vijand van het leven.
Je hebt niet verloren, want je leeft verder
diep in ieder van ons
en je gaf ons het voorbeeld nooit op te geven.

Slaap zacht, liefste Vicky.

Eddy

*De namis heeft plaats op zaterdag 2 oktober 1999
om 18 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart
te Steenhuize.*

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

