



Uw gebed geleide op haar tocht naar het
eeuwig Vaderhuis

mevrouw

Rachel, Clementine De Sterck

echtgenote van de heer

Gaston Vander Stockt

geboren te Delftinge op 3 mei 1931 en vroom
naar de Heer gegaan te Oprakel (Sint-
Franciscuskliniek) op 21 januari 1982, ge-
sterkt door de HH. Sacramenten van de
zieken.

De weg van hen die goeddoen en vol
aandacht zijn voor het leven van anderen
blijft voor altijd getekend in het hart van
de tijd.

Het doet zo'n pijn zo diep de onmacht te
moeten ervaren van menselijke en weten-
schappelijke hulpeloosheid. Wenden we ons
vol geloof tot de Heer, de Enige die voor
ons een lichtpunt kan zijn. Hoe broos is ons
leven - hoe onzeker ons bestaan - met zó
vele mysteries omgeven. Alleen ons geloof
kan nadere toelichting en moed geven.
Moge Rachel nu eeuwig leven in dat Licht
waarin ze vast en trouw geloofde, en waar-
door ze haar eenvoudig maar toegewijd
bestaan in stille eenvoud en rustige aan-
vaarding heeft beleefd - ook ziekte en pijn
konden dat geloof niet ondermijnen.

We danken de Heer om de rijke gaven van
haar moederhart en om de offervaardige
inzet voor hare echtgenoot, voor de ver-
zorgde opvoeding van hare kinderen, voor
de eerbiedvolle en meelijdende goedheid
voor hare ouders, en zeker ook voor de
meelevende belangstelling voor alles en
allen die aanstuurden op een betere samen-
leving.

De Heer beware nu alles wat haar zó
dierbaar was, en allen die haar zó nabij
waren door de onverbrekbare banden van
ware liefde en trouwe vriendschap. De God
van moed en vertroosting sterke nu haar
beproofde echtgenoot, hare dankbare kin-
deren en hare diep-treurende en niet-te-
troosten ouders. Rachel zal eeuwig dank-
baar blijven voor de vele blijken van begrip,
aanmoediging en steun die zovelen in haar
leven hebben gebracht. Haar leven was
gericht naar de anderen naar de Heer en
naar de hemel. Ze zal welkom zijn bij al
die verdienstelijke mensen die ons reeds
zijn voorgedaan.

Tot weerziens.

De families

De Sterk, Vander Stockt,
Pols en Soetens

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Delftinge