

*Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach
niet op een graf,
maar daar waar ik gelukkig was.*

†

*Liefdevol aandenken aan
Mevrouw*

Madeleine DESTERCK

*weduwe van Theoduul De Vuyst,
geboren te Everbeek op 16 januari 1915
en godvruchtig overleden in de Kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 19 februari 1990.
Voorzien van de HH. Sakramenten.*

De families

*Desterck, Pieteraerens,
De Vuyst, Lelubre,*

danken U voor uw medeleven en gebeden.

*Heer onze God,
de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van uw hand.
Wij vertrouwen U, deze overledene toe.
Moge zij over de dood heen
in U geborgenheid vinden,
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt,
omdat Gij trouw blijft aan de liefde
waarmee Gij elke mens omringd
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.*

AMEN.

*Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel*