

Snel gaat ons leven voorbij op aarde: heden bestaan wij en morgen zijn wij niet meer.

(Nav. Chr.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Julien Florent DE STERCK

Zoon van Mijnheer en Mevrouw
Omer DE STERCK en Maria DE DECKER

geboren te Ophasselt de 20 juni 1935 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden te Gent, op 8 juni 1967,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten.



Heer uw besluiten zijn ondoorgroendelijk; niemand kan opkomen tegen Uw wil en iedereen moet voor U het hoofd buigen en onderworpen zijn.

Heer, wij zijn diep bedroefd bij het afsterven van deze jonge man, maar wij weten dat Gij de oneindige goedheid en wijsheid zijt en dat wat in de ogen van de mensen ongeluk en ramp is, door uw wil zegen en bescherming kan zijn. Wij weten dat, wat pijn en droefheid is voor de wereld, loon en blijdschap kan zijn voor de hemel.

De dierbare overledene heeft in vereniging met de Heer Jezus in volle onderwerping zijn ziekte en zijn lijden gedragen en is in vrede ontslapen.

Beste ouders, broeders en zusters, in de volle bloei van het leven heeft God mij tot zich geroepen. Zijn heilige wil geschiede. Ik dank U allen voor uw genegeheid en toegewijde zorgen. Blijft mij gedenken in uw vurige gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)



De families:

DE STERCK en

DE DECKER

betuigen U hun oprechte dank voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Uitg. F. De Vos, koster, Ophasselt