

« Moeders gaan... maar sterven niet ».

VROME HERINNERING AAN

MEVROUW

Gilberte DESTERCK

echtgenote van de Heer

Marcel VANNIEUWENHOVE

geboren te Everbeek, op 5 april 1930 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem, op 7 maart 1984,
gesterkt door de heilige Sakramenten der
zieken.



**De families DESTERCK, VANNIEUWENHOVE,
DE TEMMERMAN en MORRE,**

DANKEN U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - T. (055) 42 20 91

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat herinnering
waard is.

God, Gij hebt ons het dierbaarste ontnomen
wat wij op aarde bezaten, geef ons nu Uw
genade Heer, om dit grote verlies te kunnen
aanvaarden.

In vrede en rechtvaardigheid heeft zij
geleefd. Haar dierbaar testament van vlijt,
werkzaamheid, edelmoedigheid, zal ons een
voorbeeld blijven in 't leven. Wij danken U
moeder, om uw leven dat gij ons tot dat
voorbeeld hebt gegeven.

Beminde echtgenoot, kinderen en lief
kleinkind, zoveel liefde hebben wij met elkaar
gedeeld, dank daarvoor, maar geeft mij voort
uw bede en moge de Heer U helpen en
steunen.

Beste familieleden en vrienden, dank voor
al uw goedheid en genegenheid. Nog een
zaak durf ik U te vragen : een gebed en
gedachtenis tot mijn Zielrust — Dank U,
een tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : op zondag 1 april 1984 om 10 uur.