

In Gods liefde ligt mijn eeuwig geluk.



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

François DE STERCK

echtgenoot van **Adrienne DE GLAS**

geboren te Ophasselst op 11 juli 1910 en door een smartelijk ongeval overleden te Geraardsbergen op 8 augustus 1977, gesterkt door de laatste H. H. sacramenten.

Een mens sterft zoals hij geleefd heeft. Zø verging het ook deze man. Steeds begaan met het wel en wee van zijn gezin en zijn naastbestaanden vergat hij zichzelf om zich te offeren voor de opbloei van zijn kroost. Daarvoor gaf hij zijn arbeid en zijn leven.

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik weet dat ge mij zult missen. Maar het zal mij vanuit de hemel een troost zijn te weten dat gij elkaar verstaat om verder uw leven op te bouwen.

Vanuit de hemel zal ik God ten beste spreken dat Hij uw leven moge zegenen. Bidt ook gij voor mij dat God mij moge lonen en ons gelukkig weer verenige in zijn eeuwige glorie.



**De families DE STERCK, VAN DEN BOSSCHE,
DE GLAS en WIJNANT**

**danken U oprecht voor uw
medeleven en gebed.**
