

« Moeders gaan... maar sterven niet ».

VROME HERINNERING AAN

**MEVROUW**

**Gilberte DESTERCK**

echtgenote van de Heer

**Marcel VANNIEUWENHOVE**

geboren te Everbeek, op 5 april 1930 en  
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-  
ziekenhuis te Zottegem, op 7 maart 1984,  
gesterkt door de heilige Sakramenten der  
zieken.



De families **DESTERCK, VANNIEUWENHOVE,**  
**DE TEMMERMAN** en **MORRE,**

DANKEN U voor de blijken van deel-  
neming in hun rouw.

---

Druk. A. De Borre, Lierde - T. (055) 42 20 91

Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen al wat herinnering  
waard is.

God, Gij hebt ons het dierbaarste ontnomen  
wat wij op aarde bezaten, geef ons nu Uw  
genade Heer, om dit grote verlies te kunnen  
aanvaarden.

In vrede en rechtvaardigheid heeft zij  
geleefd. Haar dierbaar testament van vlijt,  
werkzaamheid, edelmoedigheid, zal ons een  
voorbeeld blijven in 't leven. Wij danken U  
moeder, om uw leven dat zij ons tot dat  
voorbeeld hebt gegeven.

Beminde echtgenoot, kinderen en lief  
kleinkind, zoveel liefde hebben wij met elkaar  
gedeeld, dank daarvoor, maar geeft mij voort  
uw bede en moge de Heer U helpen en  
steunen.

Beste familieleden en vrienden, dank voor  
al uw goedheid en genegenheid. Nog een  
zaak durf ik U te vragen : een gebed en  
gedachtenis tot mijn Zielrust — Dank U,  
een tot weerziens bij de Heer.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

---

Namis : op zondag 1 april 1984 om 10 uur.