

Dat zijn zegening over u blijve: de zegen van vader versterkt het huis der kinderen. (Eecl. III 10)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# FELIX DE STERCK

Echtgenoot van Mevrouw

Octavie VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Ophasselt, op 4 Oogst 1871 en aldaar godvruchtig overleden, op 28 November 1949.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.



De goedheid van zijn hart, de aantrekkelijkheid van zijn inborst, zijn wijze raadgevingen en zijn voorbeeldige godsvrucht maakten hem een goeden echtgenoot, een tederen vader en een rechtschapen en voorbeeldigen burger.

De Heer heeft hem zwaar beproefd, maar de verduldigheid in het lijden is het gekerste teken van zaligheid, en, naar 't voorbeeld van den Goddelijken Verlosser zelf, de ware weg naar de Hemel. (H. Aug.)

Hij stierf gerust en gelukkig, omringd door al de zijnen, die hem allen gelijk bewenen, omdat hij hen allen lief had.

Mijn dierbare Echtgenote, geliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij hebt mij vol liefde en toewijding verzorgd en bijgestaan; hebt dank voor uw gensenheid. Als beste erfdeel laat ik U na mijn diep kristelijke overtuiging en voorbeeld van trouw en werkzaamheid. Volgt die lessen en voorbeelden die ik u gaf.

Vergeet mij niet in uw gebeden, die mij helpen en U troosten. Eens toch zien wij elkander voor altijd weer in 't blijvende geluk des Hemels.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

De familiën DE STERCK, DE HENAU en VAN DEN BOSSCHE,

BEDANKEN,

voor de blijken van gensenheid en gebeden.