

Maria, keer tot ons uw ogen en uw hart :  
« Sta ons bij in alle nood,  
Nu en in het uur der dood ».



BID VOOR DE ZIEL VAN  
M E J U F F E R

## Marie, Isalie DESTERBECK

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove, 18 november 1878 en er zacht in de Heer ontslapen, 4 juni 1962, gesterkt door de Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

-----

Alle echte liefde moet als een heilig, door God zelf in het mensenhart ontstoken licht met zorg worden beschermd, om steeds opnieuw licht en warmte te kunnen uitstralen. Hiervoor heeft deze voorbeeldige kongreganiste regelmatig steun, bijstand en genade gezocht bij O. L. Vrouw, door gedurig en gemeend gebedskontakt, waarbij haar dagelijks rozenhoedje dient vermeld, en ook haar herhaald kerkbezoek in de meimaand en op Mariale dagen. Zo was haar toewijding aan de Moeder-Maagd zeker geen voorbijgaande ceremonie, maar beleefde werkelijkheid. Als trouw lid van de Bond van 't H. Hart is zij dikwijls ter H. Tafel genaderd, veel meer dan

strikt van de leden wordt gevraagd. Zo bleef zij echt-gelukkig in haar staat, geluk dat uitstraalde in blijgezindheid zonder uitbundigheid of uitgelatenheid, echte blijheid, die een afstraling is van Gods liefdelach over de mensen.

Duurbare Familie, wat ik zelf heb voorspeld, is gebeurd. De Heer zij geloofd. Ik dank U van harte voor uw bezorgdheid, dienstwilligheid en genegenheid. Gij hebt voor mij alles gedaan, wat in uw macht en bereik lag. Moge Gods zegen vruchtbaar over uw leven neerdauwen. Denkt nog eens allen aan mij bij het avondgebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zoet Hart van Maria, wees mij genadig.



De Familiën DESTERBECK en LATTE,

**danken Ued. oprecht voor de blijken van  
kristene deelneming.**

---

Drukk. « De Beiaard » - Zottegem