



Gedenk in uw gebed

Mevrouw MARIE MATHILDE DE STAUTE

echtgenote van de heer

Gaston VAN CAUWENBERGE

geboren te Oudenaarde op 24 september 1907 en zacht in de Heer ontslapen in het O.L. Vrouw-Ziekenhuis te Oudenaarde op 20 maart 1973. Gesterkt door de hh. Sacramenten van de zieken,

Bij het heengaan van deze zorgzame echtgenote en goede moeder beseffen wij dat het menselijk leven geen ononderbroken vreugde is. Onvermijdelijk komt er een tijd waarop de hemel somber en duister wordt. Eens leren wij de grenzen kennen van ons geluk; de beperktheid inzien van onze mogelijkheden en we beseffen dat woorden als «eewig» en «onvergankelijk» alleen maar als beelden gebruikt worden waar we ons gaarne aan vastklampen; omdat ons hart om volkomenheid en vervulling schreit. Ja; er komt een tijd waarop we komen te beseffen wat een gebroken hart betekent; een tijd van verdriet die ons in herinnering brengt; hoe kwetsbaar de mens is en hoe broos. Keer op keer moeten wij ervaren; dat er nergens op aarde veilige havens zijn. Tranen spreken ons van beperktheid en onmacht. De dood komt en teergeliefden sterven. Altijd sterven ze te vroeg en in

ons hart worden wonden geslagen die nooit helemaal genezen. Zulk afscheid doet pijn.

De dierbare overledene was gelukkig en verwachtte de Heer toen laatst de h. communie haar gebracht werd als een toegestoken hand; een uitnodiging en begeleiding tot het Vaderhuis.

Gaston; ik dank u voor de vele uren doorgebracht bij mijn ziekbed. Nooit was iets te veel voor u. Onze genegenheid en liefde groeiden en brachten ons steeds dichterbij elkaar. Dat afscheid is zwaar maar er is troost en opbeuring bij de Vader.

Dierbare kinderen, familie en vrienden hebt dank voor uw bezoeken, genegenheid en meevoelen. Ik zeg u geen vaarwel; maar tot weerziens.

Heer Gaston VAN CAUWENBERGE
Mevrouw Eliane VAN CAUWENBERGE
en kinderen

Heer en Mevrouw Bertrand VAN CAUWENBERGE
- VAN OVERMEIREN en kinderen

De families Destaute - De Schrijver - Gezels - Van
Cauwenberge - Van Den Daele - Merchiers - Van
Den Driessche

**DANKEN U, voor de blikken van
deelneming in de rouw.**

Drukkerij Gasthuys - Oudenaarde