

" Heer, herinner U de naam van hem die gestorven is ".

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## **René, Petrus DE STARKE**

zoon van wijlen **Plus en Maria ROELS**

geboren te St.-Maria-Lierde op 9 september 1926 en godvruchtig overleden in het Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth te Zottegem op 30 december 1988, nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.



De families

**DE STARKE en ROELS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

In de dagen dat het jaar naar zijn einde toe liep, ging het leven van deze mens hier op aarde eveneens naar zijn laatste levensuren toe. Dit samenvallen herinnert er ons bijzonder aan hoe vlug hier alles voor ons voorbij gaat. Deze man heeft een leven achter de rug van vlijtig werken, enkele tijd de narigheden en de pijn van ziekte dragen, om ten slotte te belanden bij de dood en over de dood heen bij het Eeuwig Licht wier verschijnen in de duisternis der aarde wij herdachten tijdens de Kerstdagen.

In hun droefheid bidden de familieleden van René nu tot God :

" Mijn broeder is gestorven, Heer, hij die Gij lief-hadt is niet meer. Hij heeft de dood geleden. God, Gij die 't eeuwig leven zijt, verrijzenis, onsterf'lijkheid, wil hem Uw vrede geven ".