

*Laat mij droef en treurig wezen  
niemand zal mij ooit genezen.  
Diepe ligt de wonde, daar,  
zwijg en laat mij, laat mij maar ...  
(Guido Gezelle)*

†

Dankbaar aandenken aan

De Heer

**Paul DE STAERCKE**

zoon van wijlen Frans en Juliette  
DE STAERCKE - BOCKSTAELE

Geboren te Nederbrakel op 18 februari 1943  
en godvruchtig overleden in het  
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 23 december 1999,  
gesterkt door de H. Sacramenten.

---

*'n Beetje ...*

*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt, ik ben wat moe  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.*

*Toon Hermans*

---

De families DE STAERCKE  
BOCKSTAELE

danken u oprecht voor uw medeleven.

De namis zal opgedragen worden in voornoemde  
kerk op vrijdag 28 januari 2000 om 18.30 uur.

---

Uitvaartverzorging Geert bvba  
Serpentestraat 19 - 9660 Brakel - Tel. (055) 42 03 80