

Gelukkig die in God geloven  
Als diepe wonden 't herte slaan:  
" 't Is d' Here van Hierboven  
Die 't zo gewild heeft en gedaan! „ G. G.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## LEON-LOUIS DE STAERCKE

echtgenoot van Mevrouw

### GABRIELLE VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, de 19 September 1908, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden en zaent in de Heer ontslapen te Leuven, de 4 October 1953, ten gevolge van een smartelijk ongeval.

Hij was lid van de Mannenbond van het H. Hart.

OUD-STRIJDER VAN DE OORLOG 1940-1945.



Wij waren allen als door de hand Gods geraakt bij het smartvol vernemen van het akelig ongeval dat dit schone huisgezin was overgestort. Doch steeds hoopten we op beternis. Helaas! Te vergeefs! Gelijk de herfststorm de stoere eik neerveldt, zo heeft de dood deze dierbare, onvergelykbare echtgenoot en zorgzame huisvader onverbiddelijk geslagen. Wie is niet met smart overladen bij 't vernemen van een zo vroegtijdig overlijden? Wat een ramp! Wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu eenzaam: vader te moeten missen; Wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu arm, want vader was de broodwinner, vader was in alles de troostengel! Doch we moeten onze troost en opbeuring alleen bij O. L. Heer gaan zoeken in het gebed. O mijn God, hoe ondoorgrondbaar zijn uw Wilsbeschikkingen! Doch midden de onbeschrijfelijke droefheid, die ons de tranen uit de ogen perst, buigen wij voor U en bidden wij: Met 't kruis in Top.

Zo varen wij  
door 't wislend wereldtij  
Ten Hogen Hemel op! (G. G.)

De diep betreunde overledene was een van die flinke knappe mannen die de edele gaven van het fijne stielmanschap paarde aan ongemeten goedheid, toe-

wijding en opoffering. Hij was de voorbeeldige echtgenoot en huisvader die droomde van een overgelukkig gezin, waar Hij zich koning voelde in zijn groten plicht: Vrouw en kroost te schragen op zijn sterke Jeugd, en ze hoog te dragen in zijn vreugd!

Dierbare Echtgenote. evenals bij O. L. Vrouwken, de moeder van Smarten, is mijn afsterven voor U een zwaard van droefheid dat uw hart doorboord. Ach Hoe pijnlijk is toch ook voor mij het offer U alleen te moeten laten! Doch laten we samen de bittere kelk van het lijden tot de bodem uitdrinken! O. L. Heer zal onze droefheid in vreugde veranderen door U onder zijne bijzondere bescherming te nemen!

Mijn lieve Kinderen, weest gij nu de steun en de troost van uwe goede moeder. Maakt ze gelukkig door uw deugdzaam leven, door uw naarstig werk.

Mijn goede moeder, beste broers en zusters ik dank U van harte voor uw trouwe en onbegrensde liefde. Dat God het U lone. Vaart allen wel en tot weerziens bij God. Bidt intussen allen veel voor mij.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen o. u. o.  
De 4 akten a. u. b

---

Mevrouw LEON DE STAERCKE, geboren  
Gabrielle VAN TWEMBEKE;  
Heer Remi DE STAERCKE;  
Juffrouw Marie-Madeleine DE STAERCKE;  
Juffrouw Frida DE STAERCKE;  
Mevrouw Weduwe Remi DE STAERCKE-  
COESENS;  
De families DE STAERCKE, COESENS,  
VAN TWEMBEKE en DE VLEESCHAU-  
WER;

Bedanken U oprecht voor  
de blijken van innige  
deelneming.

---

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt