

Ik heb mijn hoop op U gesteld o Heer. in uwe handen beveel ik mijn geest.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

## JOZEF DE STAERCKE

echtgenoot van Mevrouw  
RACHEL CASIERES

geboren te Nederbrakel. de 25 Juli 1903, en aldaar  
godvruchtig overleden den 30 Januari 1948.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten,

Lid van de Confrerie van de H. Jozef.

Hij was een man vol arbeidslust en arbeidskracht; hij heeft gewerkt en gezwoegd voor het welzijn van zyn gezin geen waarschuwing kon hem weerhouden. Nog vol plannen voor de volgende dagen, greep hem plotseling een vreselijke kwaal. De ziekte sloop binnen en het broze menschelijk geluk verzwond, niets, anders achterlatend dan droefheid en verlatenheid.

Hard was de beproeving, zoo erg dat er maar zelden door iemand zoo lang en zoo hevig geleden is. Het einde van mijn leven is een ijsselijke foltering geweest; God heeft mij gereinigd gelijk men het goud zuivert in den vuuroven; kwellingen kwamen over mij als een bittere zee. In mijn angst keek ik rondom mij en ik vond geen hulp. Tot U, o mijn God, heb ik dan opgezien: van uit de diepten riep ik tot U: "Heer, geef gehoor aan mijn stem. Ik richt tot U mijn bede, want bij U is de barmhartigheid en in ruime mate, de verlossing. Een offergave voor God is een teneergeslagen geest, een vermorzeld en verootmoedigd hart. (Ps.)

Beste vrouw, het valt me zwaar U te moeten verlaten, die mij zoo liefdevol verzorgdet. Ik zag voor mij een nieuw leven vol rijke verwachtingen, doch alles stortte vlug in een, niet morren tegen God; het zal ons ten goede komen, aan mijn ziel en aan ons huisgezin. Ik ga naar de eeuwigte Rust, waar ik voor U troost en moed zal vragen in het leven.

Beminde kinderen, ik moet U alleen laten, nog zoo jong, God alleen is groot, de duivel is sluw, de wereld is vals, het hart naar de zonde geneigd. Dient God getrouw, weest sterk en rein in zijn oogen.

Teergeliefde moeder en goede familieleden, die mij zoo trouw bewaakt, ik ben U veel verschuldigd; met mij hebt-ge geleden en veel geleden. Dat O, L. Heer uw smart verzachte en U belone.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. (300 d, afl.)

H. Jozef, mijn patroon, bid voor mij.

Mevrouw Jozef DE STAERCKE, geboren  
Rachel CASIERES;

Mijnheer Robert DE STAERCKE;

Mejuffer Lucie De STAERCKE;

Mijnheer Adrien DE STAERCKE;

Mevrouw Weduwe Remi DE STAERCKE,  
geboren Renilde COESENS, kinderen

en kleinkinderen;

De Familiën DE STAERCKE-COESENS,  
CASIERES-VAN DE WATTYNE;

Bedanken U voor de bliken van deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt