

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jan-Baptiste DE STAERCKE

echtgenoot van Elisabeth ROELANDT,

geboren te Nederbrakel op 15 juli 1908 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 4 januari 1984, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Werkweigeraar.

Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945.

De heilswensen die we bij het nieuwe jaar hebben uitgesproken zijn voor Jan-Baptiste tenvolle in vervulling gegaan. Hij is nu het eeuwig geluk, het ware heil mogen ingaan na een leven dat getekend was door harde arbeid en grote zorg voor het opvoeden van zijn kinderen.

De beproevingen waren ook zijn deel. Na een lange lijdensweg moest hij ook de Kalvarieberg van het zware lijden bestijgen. We weten hem nu gelukkig naar het woord van St.-Paulus, dat we ons geen idee kunnen vormen van de weldaad die de Heer

ons bereid heeft als we Hem trouw volgen.

We bidden de Heer dat Jan-Baptiste nu zonder dralen dit eeuwig geluk deelachtig moge worden.

Geliefde echtgenote, alles hadden we voor de opbouw van ons gezin over. Moge de herinnering aan onze volmaakte eenheid en waarachtige wederzijdse hulp en trouw een troost voor U blijven.

Mijn beste kinderen, dank voor uw genegenheid en blijf moeder omringen met uw hulp en uw daadwerkelijke liefde.

Namis : maandag 23 januari 1984 om 19 u. 30.

De families

DE STAERCKE, ROELANDT,
DE BOCK, D'HAeyer,

danken U.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel