



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Hector - Jozef DE STAERCKE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Bertha MACHTELINCKX**

geboren te Nederbrakel op 24 mei 1906 en  
haastig overleden in de Sint-Franciscuskliniek  
te Opbrakel op 29 januari 1971, gezalfd met de  
H. Olie «in extremis».

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en  
van de Koninklijke Harmonie «De Eendracht».

---

De mens wikt, maar God beschikt.

Weer eens is het ons jammerlijk duidelijk  
hoe waar het is dat de dood komt als een dief  
in de nacht.

Zwaar valt ons het verlies van onze duurzame  
overledene. God, wij smeken U, help ons dit  
kruis, zo onverwacht ons overkomen, met over-  
gave en in geloof te dragen.

Gelukkig de mens die zo geleefd heeft, dat  
God hem bereid gevonden heeft hem tot zich  
te roepen. Gelukkig ook zij, die niet zonder  
hoop en geloof achter blijven; wij weten toch  
dat de dood niet het laatste is, doch een nieuw  
begin.

Bidden we tot God dat Hij onze duurzame  
overledene opneme tot eeuwige rust en vrede.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en familie, zo graag had ik nog jaren bij u  
geweest in vreugde, in liefde en in zorgen. Bidt  
God dat Hij mij genadig weze en dat Hij u  
allen sterke. Ik dank u om uw liefde en uw  
genegenheid. Ook u allen, beste vrienden, werk-  
makers en geburen dank ik om uw vriende-  
lijkheid en uw goedheid. Bidt nu nog eens af  
en toe voor mij dat God mij moge opnemen in  
Zijn Vaderhuis.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige vrede.

De families DE STAERCKE, DE VOS en MACH-  
TELINCKX,

**danken U voor uw bliken van deelneming.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel