

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken" (Mt 11.28)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Gilbert DE STAERCKE

echtgenoot van Louise SPITAEELS

geboren te Nederbrakel op 8 december 1909
en godvruchtig overleden in het Rustoord
"Ter Deinsbeke" te Zottegem op 2 juni 1994.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Met veel verdriet maar vooral met grote dankbaarheid nemen wij vandaag afscheid van een geliefde echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader en van een gelovig, behulpzame, en brave man.

Grootmoedig en vol levensenergie ging Gilbert door een overvloedig gevuld leven van zorg voor zijn gezin, van veel en hard werken als mijnwerker en metser.

Zorgzame vader die hij was droeg hij, samen met zijn echtgenote Louise, zijn kinderen op handen.

Zijn trots, zijn vreugde en geluk waren zijn klein- en achterkleinkinderen die hij aanbad. Met de strijdlust en de levenswil die gans zijn leven hebben gekenmerkt doorstond hij zijn

ziek zijn. Toen ook wou Gilbert nog niemand tot last zijn en ging met zijn bekommernis en bezorgdheid nog steeds eerst naar de anderen. Zijn laatste levensjaren werden getekend door zwaar lijden en de dood werd voor hem een echte verlossing uit dit lijden. Wij weten echter dat dit geen einde is maar het begin van een nieuw leven bij God, een leven van rust en vrede, zonder ziekte, lijden of dood. Daarom ook vertrouwen we Gilbert aan God toe. Liefste echtgenote en kinderen, bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben.

Liefste kleinkinderen en achterkleinkinderen nog graag zou ik u vele jaren hebben zien opgroeien en uw vreugden en uw zorgen helpen delen hebben. Van hierboven blijf ik nu voor u zorgen.

Aan u allen, echtgenote, familie, vrienden, bewoners en personeel van het rustoord "Ter Deinsbeke" te Zottegem, die voor mij een steun en troost geweest zijn, mijn oprechte dank. Liefste vader, wij zijn dankbaar voor al het goede dat u voor ons betekende. Wij danken u om uw dienstbaarheid, eenvoud en liefde. O.L.V. van Altijd durende Bijstand, wees mijn toevlucht en mijn bescherming.
H. Rita, bid voor mij.

**De families DE STAERCKE, SPITAEELS,
DE BOCK, MEERSCHAUT,**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.