

En wil ik uw leven bezingen
dan worden mijn woorden een lied,
een lied van eenvoudige dingen
van werken en vreugde en verdriet,
dan worden mijn woorden een kroon
mijn vader, uw leven was schoon.



TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER

Gerard Jozef DE STAERCKE

echtgenoot van **MARIA DE ZITTER**

geboren te Zegelsem, op 22 september 1914 en na
een smartelijk ongeval overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Oprakel, op 19 mei 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
« in extremis ».

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Over iedere weg waarover de mens wandelt,
gaat de dood aan zijn zijde. Het plots heengaan
van Gerard heeft ons allen diep getroffen, we
waren zo vertrouwd met Gerard en zijn bromfiets,
het was zijn lang leven, mogen uitrijden naar de
koers, naar vrienden, in het dorp... Zijn hoofd vol
plannen, zijn hart nog zo warm van liefde.

Wie kende Gerard niet? - Met moeder heeft
hij een schoon en groot gezin opgebouwd in
tijden die veel moeilijker zijn dan nu.

Steeds recht door zee, was hij gevoelig als een
kind, medelevend met lief en leed van kinderen
en kleinkinderen.

Hij stamde uit één van die geslachten waar het
geloof en de getrouwheid aan godsdienst en kerk
worden bewaard en overgeleverd.

In zijn diep geloof wist hij, dat de Heer echt
geluk kon geven, « vlakbij staat aan de deur en
wacht tot gij opendoet ». 't Was vrij onverwachts
dat aankloppen van de Heer, maar wij weten dat
hij nu leeft in de goddelijke intimiteit, die een
werkelijkheid is geworden, achter de barrière van
de dood. Voor hem heeft Kristus nu aan de dood
een gelaat gegeven. Want wat hij aan goed heeft
gedaan vergezelt hem nu, zijn leven droeg het
kenmerk van een ware kristen, dienende liefde
voor vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Hij had een goed hart en voor elkeen een hart
dat mild was als de avond en blij als de dage-
raad.

Geliefde echtgenote, ik dank u voor de vele
zorgen en de liefdevolle bliken. We hebben ons
best gedaan ons talrijk gezin op te voeden, in
eer en deugd. Tracht de hardheid van mijn heen-
gaan te aanvaarden. Moge uw gebed voor mij
thans uw sterkte zijn.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, veel heb
ik van u gehouden, veel heb ik voor u gedaan.
Gij waart mijn vreugde, maar ook mijn zorg.
Blijft gelovige kristen mensen die in liefde voor
elkaar en de medemensen uw leven aan God blij-
ven geven en inzetten voor mekaar. Blijft ook
voor moeder een troost en steun in dit zwaar uur.

Duurbare familieleden, vrienden en geburen,
heb dank voor uw vriendschap en nu zeker voor
uw medeleven en bidt voor mij.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.

Wij danken U van harte voor uw gebed
en medeleven.

**De families DE STAERCKE, DE ZITTER,
CASTEUR en DE VOS.**